

Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ... «ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ»*

*Γράφει ο Δάσκαλος Κ. Παπατσιμούλης

Εκλογές λοιπόν, τέλος! Επιτέλους, κυβερνιόμαστε!! Αλλά!!

Κι εγένετο κυβέρνηση. Εθνικής Σωτηρίας, έτσι εβαπτίσθει. Μόνο που στα βαφτίσια ξεχάσανε να πούνε το: Απετάξου το σατανά! Κι έτσι, δεν πρόλαβε καλά καλά να ορκιστεί αυτή η νεοβαπτιζόμενη κυβέρνηση και να τα προβληματάκια.

Ο εκπληρώσας την - διακαή - επιθυμία του για πρωθυπουργός «της συνδρομής» μπήκε στο χειρουργείο. Καλύτερα να σου βγει το μάτι, παρά τα όνομα, έλεγαν οι σοφοί. Και σαν να μην έφτανε αυτό, την ίδια μέρα μαζί με το Νο 1 τον αρχηγό της κυβέρνησης, να και το Νο 2 στο νοσοκομείο, ο κατά των λεγόμενων , τσάρος της οικονομίας . Και δεν πρόλαβε καν να ορκισθεί, παραιτήθηκε. Αμ κι οι άλλοι βασικοί της ομάδας της συνδρομής;

Τρώγονται μεταξύ τους!!! Εϊ, με τέτοια Εθνική, πού πας βρε Καραμήτρο;

Άμα γράφεις τον σπόνσορά σου, τον αρχαιότερο, τον γεροντότερο της πολιτικής ιστορίας του τόπου, και το κυριότερο, τον πατέρα της πιο μεγάλης μεταγραφής της κεντροδεξιάς επιθετικής πλευράς της ομάδος σου και αν δεν βάζεις βασικό παίκτη τον γιό του, κι οι προπονητές σου βρε Νο 1 βάζουν, βγάζουν φίλους και κολλητούς, (τέρμα οι κουμπάροι τώρα) στην ομάδα που θες να λέγεσαι αρχηγός, να τι σου συμβαίνει! Σου πέφτει το μάτι!!

Τι γκαντεμιά κι αυτή!! Να θες να παρευρεθείς στις πιο κρίσιμες συνόδους να τους τρίξεις τα δόντια, να τους αλλάξεις τα φώτα τους ΜαρκαλοΣαρκοζήτες, (να ξαλαφρώσεις λίγο τον μισθωτό, τον συνταξιούχο, τον κάθε εργαζόμενο από την συνεχόμενη ανελέητη μείωση του μισθού του, να φτιάξεις λίγο το ήδη τραγικά καταρρέον ασφαλιστικό σύστημα που το πληρώνουν οι πιο συνεπείς φορολογούμενοι κι ασφάλεια δεν έχουν όπου, αντιθέτως, πληρώνουν

κι από την τσέπη τους που περισσεύματα δεν υπάρχουν, (ΝΤΡΟΠΗ, ΑΙΣΧΟΣ) να εξασφαλίσεις την δωρεάν φαρμακευτική κάλυψη των σοβαρών νοσημάτων, των καρκινοπαθών κ.ά ομάδων, (ΝΤΡΟΠΗ, ΑΙΣΧΟΣ), να επαναφέρεις τα κεκτημένα στις πολύτεκνες, τρίτεκνες, μονογονεϊκές οικογένειες και το κυριότερο, ν' απαιτήσεις κι όχι να σκύψεις υποταγμένα το κεφάλι), και να μην μπορείς ούτε να πετάξεις αεροπορικώς!!

Βρε, λες να το κάνουν εντελώς προληπτικά!! Γιατί, αν μετά την ορκωμοσία μπαίνεις χειρουργείο, φαντάσου τι σε περιμένει αν βρίσκεσαι τακτικά στους αιθέρες!

Ποιανού οι κατάρες πιάνουν σ αυτό τον τόπο βρεγα...το!! Ποτέ, μα ποτέ δεν πιάνουν οι ευχές, μόνο οι κατάρες!! Δυστυχώς, όταν η σοφία των ανθρώπων νικιέται από την ζηλοφθονία και την κακία, δυστυχώς τότε υπερισχύει το δεύτερο. Και οι κακοί στο πολιτικό μας σύστημα είναι περισσότεροι από τους ΣΟΦΟΥΣ.

Στο χωριό μου, οι σοφοί γεροντότεροι άνθρωποι έλεγαν: «Μεσισκόγουμάρ' λύκους του τρώει». Κάτι τέτοιο μου θυμίζει η κατάσταση αυτή της «Εθνικής Σωτηρίας». Κάνω μια ευχή, λοιπόν, να μη βγει αληθινό αυτό το γνωμικό και να σωθεί το γουμάρ' να μην του φάει ου λύκους !!.