

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΤΣΙΜΟΥΛΗΣ, ΔΑΣΚΑΛΟΣ.

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ...ΓΑΤΕΣ

Και τα έσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά.

25η Μαρτίου 1821. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ το σύνθημα.

Με το σουγιά στο κόκαλο και το λουρί στο σβέρκο.

25η Μαρτίου 2012. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΘΑΝΑΤΟ, πρέπει το σύνθημα σήμερα.

191 χρόνια μετά το 1821 και πάλι στην Πατρίδα μας τα σκιάζει η φοβέρα (χρεοκοπίας ,επιστροφής στη δραχμή, φτώχειας, καταστροφής....) και την ξαναπλάκωνει η σκλαβιά ,(ΤΡΟΪΚΑΝΟΔΟΥΝΟΥΤΙΚΗ).

Και ο σουγιάς έχει φτάσει στο κόκαλο της κοινωνίας και το λουρί ασύχαστο στο σβέρκο του κάθε πρώην εργαζόμενου και νυν ανέργου, (1 εκατ. 100 χιλιάδες επίσημα, φανταστείτε το ανεπίσημο) όπως και σε κάθε εναπομείναντα εργαζόμενο και συνταξιούχο της "περικοπής" που τελειωμό δεν έχει.

Από τους σουλτάνους της Ανατολής τότε, σ αυτούς της «φίλης» Δύσης σήμερα .Από τον ραγιαδισμό του λαού τότε , στον "σύγχρονο" του σήμερα.

Από τα πρώτα δάνεια για ανασυγκρότηση του έθνους και την λεηλασία των Ελγινείων των τότε δανειστών (αγγλικά δάνεια - αγγλικού δικαίου) που ποτέ δεν έφτασαν εδώ ,στα σημερινά για την διάσωση και την ανασυγκρότηση της Πατρίδας μας, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ, στην λεηλασία του πλούτου των σημερινών δανειστών μας (του... Γερμανικού δικαίου). που ποτέ δεν θα φτάσουν εδώ.

Από τους «φυτεμένους» Βασιλείς και Αντιβασιλείς των Βαυαρών και των μεγάλων δυνάμεων τότε ,στην Βασιλεία του **Ράιχενμπαχ**(ισμού) του σήμερα.

Από το πρώτο κίνημα της Καποδιστριακής πατάτας τότε , στο κίνημα του Νευρο κοπίου της πατάτας σήμερα.

Από τον εγκλεισμό και τον φυλακισμό των αγωνιστών των ηρώων της επανάστασης τότε, για πολιτικά οφέλη "κάποιων δειλών" , στον πλήρη ασυδοτισμό, ασυλιτισμό των «ψευτοεπαναστατών και υποταγμένων σωτήρων του σήμερα».

Από τον ανδρισμό ,την παληκαριά και την αυτοθυσία των αγωνιστών τότε ,(ας διαβάσουμε τις απαντήσεις του Γ. Καραϊσκάκη στους Τούρκους όταν του ζητούσαν να παραδοθεί), στην πλήρη παράδοση άνευ όρων στον **Ράιχενβοφισμό**, Σοϊμπλοϊσμό, ΜαρκαλοΣαρκιζμό των δήθεν αγωνιστών υποθηκευτών για την απελευθέρωση (από τα χρέη) της Πατρίδας σήμερα.

Από τους ΣΩΤΗΡΕΣ του τότε, στους επί επαναδιαπραγμάτευση και μη , σωτήρες του συσσιτίου, της εξαθλίωσης ,της επαιτείας, της μετανάστευσης, της αυτοχειρίας ,της κοινωνικής αποδόμησης, της ψυχικής και πνευματικής τρομοκρατίας κ.ο.κ. σήμερα.

Από τους σωτήρες του σεντουκιού, (εκεί έκρυβαν τις λίρες όσες έφταναν στην Πατρίδα τότε το 1821, οι τότε πολιτικοί σωτήρες οι οποίοι υπέγραφαν δάνεια , αλλά μόνο για όφελός τους υπήρχαν και τέτοιοι δυστυχώς), στους σωτήρες των Ελβετικών τραπεζών σήμερα (εκεί μετανάστευσαν γύρω στα 500 δισ σαν λιποτάχτες ,οι υποτιθέμενοι αυριανοί σωτήρες) .

Από την θυσία των ηρώων στην μάχη από κάποιο βόλι , ή κάποιο γαϊταγάνι για την Ελευθερία της Πατρίδας, στην εφιαλτική εξάπλωση του εγκλήματος ακόμη και για ένα κομμάτι ψωμί σήμερα, (σχεδόν 1000 συνάνθρωποι μας έχουν δολοφονηθεί από την αρχή της κρίσης), στην αυτοχειρία των ανθρώπων (πάνω από 2000 συνάνθρωποι μας έχουν γίνει αυτόχειρες, πηδάνε από μπαλκόνια , φουντάρουν στα λιμάνια, απαγχονίζονται, οπλίζουν εναντίον τους σήμερα. Γι αυτό το εκ προμελέτης και εκ προθέσεως έγκλημα, αλήθεια, ποιοι θα πρέπει να πληρώσουν); Άνθρωποι, πολίτες τίμιοι, συνεπείς, δεν άντεξαν στην φοβέρα , στην σκλαβιά, στον σουγιά στο κόκαλο και το λουρί στο σβέρκο, των σύγχρονων κατακτητών και των εκτελεστών τραπεζιτών της Πατρίδας, (ας μην ξεχνάμε, γύρω στα 250 δισ συνολικά, σχεδόν όσο είναι το χρέος , θα κλείσει ο λογαριασμός για την στήριξη του συστήματός τους στις 24 -3-2012 από την στιγμή που ξεκίνησε η κρίση του 2008) .

Κι ο κόσμος , υποφέρει και πονά κι αυτοί ,τα ίδια παραμύθια. Άρχοντες που φοβούνται την οργή λαού, γιατί, μαζί με την κουτάλα τους θα χάσουνε και τα ζουμιά κατά των γνωστών ασμάτων, προσπαθούν να μας ξανασώσουν . Από τι όμως; Από ποιους; Και τί απ' όλα να σώσουν;

Υ.Σ. Κάποτε περνούσες από τους κάδους απορριμάτων κι από μέσα πετιόταν καμιά γάτα. Σήμερα πετιούνται ανθρώπινες φιγούρες. Η μάχη στους κάδους ,τίνει να γίνει η πιο επικίνδυνη. Προηγήθηκε η μάχη του πεζοδρομοξαπλώματος, του παγκακιού. Αυτή όμως , των κάδων , των πεινασμένων ανθρώπων ,είναι η απλή απόδειξη της φτώχειας που φέρνει και την πείνα. Η πείνα κι η εξαθλίωση φέρνουν πολέμους. Κι είναι από τους πιο ανελέητους, τους πιο σκληρούς .Δεν έχουν πρόσωπο , δεν βλέπουν πρόσωπο. Δεν έχουν μέτρο και λογική. Είναι τυφλά τα δυο τους. Κι όταν είναι δίπλα σου , όσο κι αν λες πως την γλυτώνεις για τώρα , να 'σαι σίγουρος, θα σ ανταμώσει σύντομα. Με όλα τα επακόλουθά του.

Ας το χουν υπ όψιν τους οι άρχοντες της κουτάλας.

